

## Ένα κάθε μήνα.

Άγαπητοί μου ένορίτες,

Η Άγία Γραφή τελειώνει μέ τόν πιό γλυκό καί παρηγορητικό λόγο του Κυρίου μας Ίησου Χριστου. **«Ναί, έρχομαι ταχύ. Αμήν».** (Άποκ. Κ' 20) Ο λόγος αυτός δείχνει τήν σφοδρή έπιθυμία του ένανθρωπήσαντος Θεου Λόγου, νά έλθει κοντά στους άνθρωπους, στίς συντροφίες τους, στον καθένα μας, μέσα μας. Είναι ο Δημιουργός μας, ο Πατέρας μας, ο αδελφός μας, ο φίλος μας. Καί έρχεται, έπειδή φύγαμε από κοντά του, έπειδή απομακρυνθήκαμε.

Κάποτε, μέσα στον επίγειο Παράδεισο τής τρυφής, έρχόταν καί έκανε συντροφιά μέ τόν Άδάμ καί τήν Εύα. **Καί συνομιλούσαν κάθε δειλινό!** Όμως, μετά τήν άμαρτία, μετά τήν παράβαση καί άνυπακοή τους στον Θεό, ο δρόμος τής συναντήσεως Θεου καί άνθρωπων καταστράφηκε καί στήθηκε μεσότοιχο καί ύψώθηκαν εμπόδια άνυπέρβλητα, καί ο Θεός **«δέν μπορεί»** νά πλησιάσει τόν άνθρωπο ούτε ο άνθρωπος νά πλησιάσει τόν Θεό.

Όμως, ο Θεός θέλει νά συναντήσει τόν άνθρωπο, κι ο άνθρωπος έπιθυμεί νά βρεθεί μέ τόν Θεό. Καί γι' αυτό, μετά τό **«Ναί, έρχομαι ταχύ»** του Ίησου, ο πιστός άπαντá **«Αμήν. Ναί, έρχου Κύριε Ίησου.»**

Στόν 41<sup>ο</sup> ψαλμό ο ψαλμωδός δείχνει αυτή τήν άγωνία καί τήν σφοδρή έπιθυμία του ανθρώπου, ο όποιος θέλει νά συναντήσει τόν Θεό καί λέει: **«Όπως τό έλάφι έπιθυμεί πολύ νά πιεί νερό σέ καθαρές πηγές, έτσι καί η ψυχή μου θέλει νά 'ρθεί κοντά σου, ώ Θεέ! Πότε θά μπορέσω νά φθάσω νά ιδώ τό πρόσωπό σου Θεέ;»**

Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δέν φανερώνει τίποτε ἄλλο παρά αὐτή τήν **ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο!** Παντοῦ ἱερά, ναοί, βωμοί, τελετές, θυσίες, τρόποι καί μέθοδοι συναντήσεως τοῦ Θεοῦ. Πάντοτε οἱ ἄνθρωποι ἔψαχναν νά βροῦν τόν Θεό. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, κατά ἕναν περίεργο λόγο, μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν **ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό!**

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀδύνατον νά βρεῖ καί νά συναντήσῃ τόν Θεό. Ἐπειδή, ὁ Θεός τοῦ εἶναι ἄγνωστος. **Δέν μπορεῖ νά τόν ἀνακαλύψῃ.** Οἱ συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ὁμιλοῦν **γιά τήν ἀποκάλυψη, τήν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους.** Μᾶς ὁμιλοῦν γιά τήν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ νά συναντήσῃ τούς ἀποστατημένους ἀνθρώπους. Ἐπιθυμεῖ σφοδρά νά ἔλθῃ. Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐγείρει τεράστια ἐμπόδια, ἔχει καταστρέψῃ τόν δρόμο, αὐτή τήν δίοδο τῆς ἐπαφῆς μέ τόν Θεό. Καί τώρα ὁ Θεός τοῦ ὑποδεικνύει τόν τρόπο. Πῶς θά μπορέσουν νά συναντηθοῦν.

Στούς ἔσχατους χρόνους ἐμφανίζεται ἕνας μέγας ἀνθρωπος, ὁ μέγιστος τῶν Προφητῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος φωνάζει δυνατά, καί ἡ φωνή του διαπερνᾷ τούς αἰῶνες καί τούς τόπους, καί φθάνει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, καί λέγει: **«Ἄνθρωποι, ὁ Θεός θέλει νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Ἐτοιμάστε τούς δρόμους, ἰσοπεδώστε τους, βγάλτε τά ἐμπόδια, ἂν εἶναι σάν τά βουνά, χαμηλώστε τα, ἂν εἶναι σάν τά φαράγγια, γεμίστε τα. Κάντε τούς δρόμους λείους, χωρίς λακκοῦβες, χωρίς πέτρες καί χαλίκια. Ὁ καθένας νά ἐτοιμάσῃ τόν δικό του δρόμο, γιά νά ῥθῆ ὁ Θεός, καί νά τοῦ φέρῃ τή σωτηρία, τή λύτρωση».** Καί ὅταν τόν ρωτοῦσαν, τί ἐννοεῖ μ' αὐτά τά λόγια καί πῶς θά μπορέσουν νά γίνουν αὐτά, τούς ἀπαντοῦσε: **«Μετανοεῖτε, ἀλλάξτε τρόπο σκέψεως, τρόπο ζωῆς, διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει πλησιάσει, βρίσκεται ἤδη ἐδῶ»**, καί ὑπονοοῦσε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!

**Τί θά πεί μετανοείτε; Ἐνῶ σκέπτεσθε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, σκεφεῖτε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἐνῶ ζήτε ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ζήστε ὅπως θέλει ὁ Θεός.** Ἡ προσπάθεια νά ζήσουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, αὐτό εἶναι μετάνοια.

Ὅλα ἐκεῖνα πού κάνουν δύσβατο καί ἀπρόσβατο τόν δρόμο γιά νά ἔλθει ὁ Θεός, εἶναι οἱ ἀμαρτίες καί τά πάθη μας, οἱ ἐγωισμοί, οἱ ὑπερηφάνειες, οἱ κακίες μας. Κυρίως εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἄν τό ἀντιλαμβανόμασταν αὐτό, θά κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά ὥστε νά ἀνοίξουμε τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει ὁ Θεός στή ζωή μας, στήν ὑπαρξή μας, στήν κοινωνία μας.

**Ἄν φέρουμε τόν Θεό στή ζωή μας, ἡ ζωή μας θά γίνει Βασιλεία Θεοῦ! Θά γίνει φῶς, χαρά, ἀγάπη, μακαριότητα, ἀφθονία, αὐτάρκεια, πλοῦτος, δόξα, ἀγαλλίαση!**

Ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, εὐχομαι σέ ὅλους μας, νά ἀποκτήσουμε τή μετάνοια καί νά ἐργασθοῦμε πνευματικά, καθαρίζοντας τόν δρόμο, πετάζοντας τά ἐμπόδια, ὥστε νά μπορέσει νά περπατήσει καί νά μᾶς πλησιάσει ὁ ἐρχόμενος Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, νά τόν φέρουμε στή ζωή μας!

Καλή ἀρχή! Καλό ξεκίνημα!

Μέ πολλές εὐχές καί εὐλογίες,  
γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς ἐτοιμασίας τοῦ δρόμου,  
γιά τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ!

*ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Α. Βασιλείου*