

## Ένα κάθε μήνα.

Αγαπητοί μου ένορίτες,

Είναι γνωστό ότι σέ όλους τούς ανθρώπους άρέσει ή τάξη, ή σειρά καί ή εύπρέπεια. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας, είναι Θεός τάξεως καί άρμονίας. Όλα τά δημιουργήματά του μέσα στή φύση υπάρχουν, έπειδή υπακούουν στους άδήριτους νόμους του. Καί γι' αυτό υπάρχει αυτή ή καταπληκτική όμορφιά, πράγμα τό όποιο παρατηρήθηκε καί έκφράσθηκε από άρχαιοτάτων χρόνων μέ τήν λέξη κόσμος.

Άν στή ζωή μας, στό σπίτι μας, στήν εργασία μας, στον έαυτό μας θέλουμε νά υπάρχει εύταξία καί εύπρέπεια, πολύ περισσότερο θά πρέπει νά τήν επιδιώκουμε στό χώρο τής Έκκλησίας, στά πνευματικά καί στά υλικά, πού άπαρτίζουν τήν έκκλησιαστική ζωή όλων τών πιστών.

### **Τί πρέπει νά κάνω; Πότε πρέπει νά τό κάνω; Πώς πρέπει νά τό κάνω;**

Άσφαλώς, δέν είναι πρόπον ούτε σωστό, ό καθένας νά κάνει ό, τι θέλει, όποτε θέλει καί όπως θέλει. Κατ' αυτόν τόν τρόπο δημιουργείται άκαταστασία καί άναταραχή, πράγμα πού ένοχλεϊ όλους.

Θά ήθελα, αυτή τή φορά, νά αναφερθοῦμε στή λατρευτική ζωή τών πιστών κατά τή διάρκεια τών έκκλησιαστικῶν άκολουθιῶν.

Κατ' άρχήν νά δοῦμε τή συμπεριφορά μας καί τή στάση μας κατά τήν Θεία Λειτουργία.

**Όταν τελείται ή Θεία Λειτουργία,** κάθε Κυριακή καί κάθε μεγάλη έορτή, **όλοι οί πιστοί πρέπει νά παρευρίσκονται έντός τοῦ Ναοῦ, πρό τής έναρξεως.** Πρίν εἰπεῖ οἱ ἱερέας τό, **«Εὐλογημένη ή Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Αγίου Πνεύματος».** Ο χώρος καί ο χρόνος, όπου καί όταν τελείται ή Θεία Λειτουργία είναι ή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Είναι παρών οἱ Άγιοι Τριαδικός Θεός. Παρόντες είναι, επίσης, ή Θεοτόκος, όλοι οἱ Άγιοι άνθρωποι καί όλοι οἱ Άγιοι Άγγελοι. **Όλόκληρη ή Έκκλησία!** Άραγε, σ' αυτήν τήν Ὑπεραγία Θεανθρώπινη σύναξη, ποιά στιγμή θά πρέπει νά προσέλθουμε; Άσφαλώς πρίν άρχίσει. Πραγματικά, δείχνουμε άσέβεια πρός τόν Θεό, όταν εισερχόμαστε, άφοῦ ήδη έχει άρχίσει ή Θεία Λειτουργία, καί προξενοῦμε άναστάτωση στους έκκλησιαζομένους.

**Κατά τή διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας** ή στάση μας πρέπει νά είναι ιεροπρεπής, τό βλέμμα μας στραμμένο πρός τίς εἰκόνες πού εύρίσκονται στό Άγιο τέμπλο, τό ντύσιμό μας σεμνό, εύπρεπές καί νά άρμόζει στό φύλο πού μάς χάρισε οἱ Θεός. Δέν μετακινούμαστε από τή θέση μας ούτε περιεργαζόμαστε τούς άλλους παρευρισκομένους. Δέν συζητοῦμε, δέν σχολιάζουμε, δέν άστεινούμαστε, δέν

γογγύζουμε αλλά μέ πολλή συγκέντρωση καί πόθο συμπροσευχόμαστε μέ τόν ιερέα καί τούς ιεροψάλτες.

**Καθ' ὄλη τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας** προετοιμαζόμαστε νά κοινωνήσουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί προσοχή ἀκοῦμε τόν Θεῖο Λόγο ἀπό τόν Λειτουργό, τόν Ἐπίσκοπο ἢ τόν Ἱερέα. Μέ ἡσυχία, σειρά καί προσευχή προσερχόμαστε νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

**Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας**, πάλι, μέ τάξη καί χωρίς βιασύνη, παίρνουμε τό ἀντίδωρο ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέως. Ἄν ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο πού νά μοιράζεται, ὅπως Ἁγιασμός, βασιλικός τοῦ Σταυροῦ, λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου, κόλλυβα κ.λ.π. νά μή βιαζόμαστε οὔτε νά σπρωχνόμαστε, γιά νά τά πάρουμε νωρίτερα ἀπό τούς ἄλλους.

**Ὅ, τι φέρουμε ὡς προσφορά στό Ναό**, νά μήν τά φέρουμε κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, π.χ. λειτουργιές, νάμα, λάδι, θυμίαμα, ὀνόματα γιά μνημόνευση, εἰκόνες γιά ἀγιασμό ἢ ὀτιδήποτε ἄλλο. Τά φέρουμε στό Ναό τήν προηγούμενη ἡμέρα, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἔσπερινοῦ ἢ πρῖν ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία. Δέν πρέπει, ἐπίσης, νά ζητοῦμε ἀντίδωρο ἢ εὐλογημένο ἄρτο, πρῖν τό μοιράσει ὁ Ἱερέας οὔτε ἀποχωροῦμε πρὸ τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας.

**Κλείνουμε τά κινητά τηλέφωνα** ὅταν εἰσερχόμαστε στό Ναό καί δέν ἀσχολούμαστε μ' αὐτά. Δέν κάνουμε τηλεφωνήματα οὔτε περιμένουμε κλήσεις, πολύ περισσότερο δέν παίζουμε ἠλεκτρονικά παιχνίδια.

**Κατά τή Θεία Λειτουργία**, ἀγαπητοί μου, **τελεσιουργεῖται τό Μέγα Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας**. Ὁ Θεός Λόγος γίνεται ἄνθρωπος, διδάσκει, θαυματουργεῖ, σταυρώνεται, θάπτεται, ἀνασταίνεται, ἀνέρχεται στούς οὐρανοῦς, ἀποστέλλει τό Ἅγιον Πνεῦμα! Εἶναι παρών! Ἔρχεται! Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας: **«Θεός Κύριος καί ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»**. Ἔρχεται, εἶναι παρών γιά νά μᾶς σώσει!

Ἄν ἡ στάση μας, κατά τήν Θεία Λειτουργία γίνει ἡ ἀρμόζουσα, τότε θά ἀπολαύσουμε οὐράνιες πνευματικές ἐμπειρίες. Τότε θά μπορέσουμε νά νοιώσουμε, κατ' ἀρχήν ἀμυδρά καί στή συνέχεια ἐντονότερα, τήν εὐλογημένη παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τότε θά λάβουμε χάρη καί εὐλογία καί ἀγιασμό ἀπό τόν Ἴδιο, διότι εἶναι ὁ μόνος πού τά ἔχει καί τά προσφέρει ἀδάπανα σέ ὅλους τούς ἀγαπῶντες Αὐτόν, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

**Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία**

**ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου**