

Άγαπητοί ένορίτες,

Η **Άγία μας Όρθόδοξη Έκκλησία** μέσα στη δισχιλιετή ιστορία της έχει να μάς παρουσιάσει ένα τεράστιο θησαυρό. Είναι ο θησαυρός του μυστηρίου της θεολογίας, της αποκαλύψεως, της παρουσιάσεως του άληθινού Θεού στην ανθρωπότητα.

Ο θησαυρός αυτός έν πρώτοις είναι κρυμμένος μέσα στην **Άγία Γραφή**. Τόν πήρε ή Έκκλησία και τον περιέσωσε μέσα στους **λόγους** και στα **συγγράμματα των Αγίων Πατέρων**, μέσα στην **εικονογραφία**, μέσα στην **ύμνολογία** και στην **έκκλησιαστική μουσική**, ακόμη και στην **άρχιτεκτονική**.

Όταν κάποιος θελήσει να κάνει κτήμα του αυτόν τον θησαυρό, πρέπει να τον αναζητήσει μέ πολλή λαχτάρα σ' αυτούς τούς χώρους.

Ένας άγαπητός χώρος, πού προσφέρεται άπλόχερα και περίτεχνα από την Έκκλησία μας, είναι ο χώρος της ύμνολογίας. Χωρίς να θέλω να σάς κουράσω, θά ήθελα να σημειώσω μερικά στην άγάπη σας.

Καθημερινά σ' όλες τις Όρθόδοξες Έκκλησίες ψάλλεται ο **όρθρος** και ο **έσπερινός**, άκολουθίες πού είναι γραμμένες στα βιβλία πού λέγονται **Παρακλητική, Μηναΐα, Τριώδιο** και **Πεντηκοστάριο**. Αύτες οι άκολουθίες περιέχουν ύμνους άφιερωμένους στό Θεό και στους Άγίους. Επίσης υπέροχες είναι και οι **άκολουθίες όλων των αγίων μυστηρίων**. Άγαπητές άκολουθίες στους πιστούς είναι οι **παρακλήσεις** στην Υπεραγία Θεοτόκο και στους διαφόρους Άγίους. Τήν περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πού διανύουμε, ψάλλεται καθημερινώς ή άκολουθία του **Μεγάλου Αποδείπνου**. Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και έορτή άγίου ή **Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων**. Κάθε Παρασκευή άπόγευμα οι **χαιρετισμοί της Θεοτόκου**. Τήν τελευταία έβδομάδα οι **κατανυκτικές άκολουθίες της Μεγάλης έβδομάδας**. Υπεράνω, όμως, όλων των άκολουθιών είναι ή Θεία Λειτουργία, ή όποία άποτελεϊ την τελειώτερη έκφραση λατρείας πρός τον Άγιο Τριαδικό Θεό.

Θά ήταν εύτύχημα, να μπορούσε ο κάθε χριστιανός να παρακολουθεϊ και να συμμετέχει σε όλες αυτές τις άκολουθίες. Έπειδή όμως αυτό είναι πρακτικά

ἀδύνατο, θά ἦταν μεγάλη εὐλογία, ἂν παρακολουθοῦσε τουλάχιστον τίς ἀκολουθίες τοῦ ἑσπερινοῦ, τοῦ ὄρθρου, καθώς καί τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ἐκεῖ περιέχεται ὅλος ὁ πλοῦτος τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Μᾶς διδάσκουν τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ, περί τοῦ ἀνθρώπου καί περί τοῦ κόσμου. Μᾶς διαπλάθουν σέ πνευματικούς ἀνθρώπους. Μᾶς ὀδηγοῦν στίς ἀρετές, στό ἐν Χριστῷ ἦθος, στή θέωση, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Γί' αὐτό, στήν Ὁρθοδοξία, ἀμέσως μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ὑπάρχει ἡ **Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.** Κατά τόν ὄρθρο, διεγείρεται ὁ πιστός, ἀκούγοντας γιά τό μεγαλεῖο του Θεοῦ, γιά τά θαυμαστά ἔργα Του, καί προπαντός γιά τήν ἔκχυση τῆς ἀγάπης Του, πού εἶναι ἡ ἀνεκτίμητη προσφορά τῆς σωτηρίας μας, διά τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παρακολουθώντας τούς ἱερούς ὕμνους **ἐπιθυμεῖ τόν Ἰησοῦ, τόν ἐρωτεύεται καί τόν ἀναζητεῖ.** Καί ὁ Ἰησοῦς προσφέρεται κατά τή Θεία Λειτουργία ζωντανός, μέ τό μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας. Ὁ πιστός πού βρίσκεται μέσα στό Ναό, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, καί στή συνέχεια μεταλαμβάνει τῶν ἀχράντων μυστηρίων, **εὐφραίνεται,** δέν κουράζεται οὔτε δυσανασχετεῖ, ἀλλά **χαίρεται,** ἐπειδή συμμετέχει σ' ὅλο αὐτό τό πνευματικό πανηγύρι.

Κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει πλουσιότερα τόν Χριστό, τελώντας κάθε **Σάββατο** τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, κάθε **Κυριακή** τή Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Βασιλείου καί κάθε **Τετάρτη** καί **Παρασκευή** καί **μνήμη Ἁγίου,** τή Θεία Λειτουργία τῶν **Προηγιασμένων Δώρων.** Αὕτη τήν περίοδο ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἐντονότερους πνευματικούς ἀγῶνες καί ἡ θεϊκή τροφοδοσία εἶναι πλουσιώτερη. **Ἡ προσευχή** εἶναι περισσότερη, **ἡ νηστεία** εἶναι ἐντονότερη, **ἡ ἐξομολόγησις** βαθύτερη καί **λεπτομερέστερη, ἡ Θεία Κοινωνία** εἶναι πυκνότερη.

Ἀκροώμενοι τούς ὑπέροχους ὕμνους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί μελετῶντας τους σέ βάθος ἀνακαλύπτουμε τόν **Ἅγιο Τριαδικό Θεό,** ἀνιχνεύουμε τόν ἐνανθρωπήσαντα **Θεό Λόγο,** φωτιζόμαστε ἀπό τό **Ἅγιο Πνεῦμα,** βλέπουμε **τήν Θεοτόκο** καί ὅλους τούς **Ἁγίους,** βρίσκουμε τόν **ἑαυτό μας,** νιώθουμε τήν **κοινωνία,** κατανοοῦμε τή **δημιουργία,** γνωρίζουμε τό **παρελθόν,** θεωροῦμε τό **μέλλον,** ζοῦμε στό παρόν τήν **Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,** ἀπολαμβάνουμε τήν **εἰρήνη** καί τά **ἀγαθά τοῦ Θεοῦ.**

Τόν θησαυρό αυτό τῆς ὑμνολογίας τῆς Ὁρθοδοξίας μας, τόν δημιούργησαν καί μᾶς τόν παρέδωσαν μεγάλες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι πραγματικά ἕνας θησαυρός ἀνεκτίμητος. Εἶναι ἕνας πλοῦτος μέγιστος. Ἡ εὐθύνη καί τό χρέος μας δέν εἶναι μόνο νά τόν διαφυλάξουμε ἀλλά καί νά τόν ἐκμεταλλευθοῦμε. Νά τόν κάνουμε δικό μας, κτῆμα μας, νά τόν συλήσουμε. Νά γίνουμε κι ἐμεῖς πνευματικά πλούσιοι.

Ὡς ἱερέας τῆς ἐνορίας, ὡς πατέρας πνευματικός ὄλων, εὐχομαι νά γίνουμε φιλακόλουθοι. Νά ἐκκλησιαζόμαστε κατὰ στούς ἑσπερινούς τοῦ Σαββάτου καί τῶν μεγάλων ἑορτῶν καί κατὰ τίς διάφορες ἀκολουθίες. Νά ἐρχόμαστε ἐπίσης τό πρωί τῶν Κυριακῶν καί τῶν ἑορτῶν, ὅσο τό δυνατόν ἐνωρίτερα. Νά μετέχουμε τῆς Θείας Κοινωνίας τακτικότερα. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι ἀπό κάθε ἔποψη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά βοηθήσει πραγματικά καί ἀληθινά τόν καθένα προσωπικά καί τήν κοινωνία ὁλόκληρη.

Θά εἶναι κρίμα κι ἄδικο νά πεθαίνουμε ἀπό πείνα καί ἀπό δίψα, ὅταν δίπλα μας βρίσκεται πλούσιο φαγητό καί γάργαρο νερό! Ὁ Λόγος τῆς Ἐκκλησίας!

Ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ