

Ένα κάθε μήνα.

Ἄν καθίσεις στὶς κερκίδες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ δεῖς τοὺς ἀνθρώπους πῶς κινοῦνται στὸ θέατρο τῆς ζωῆς, θὰ σὲ πιάσει ἕνας τρόμος καὶ μία ἀπελπισία.

Εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ ἕνα πλῆθος ἀπὸ στοιχεῖα, ποὺ θέλουν νὰ τοὺς καταστρέψουν, νὰ τοὺς ἐξαφανίσουν, νὰ τοὺς σβήσουν. Σὰν νὰ εἶναι ὅλα ἐνάντιά τους. Πλημμύρες, ξηρασίες, φωτιές, παγετοί, σεισμοί, ἄγρια ζῶα, μικρόβια, ἀρρώστιες, πεῖνες, φθορά, θάνατος.

Καὶ ἀγωνίζονται δημιουργῶντας πολιτισμό, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρὰ του προκαλεῖ περισσότερα προβλήματα, ἀνταγωνισμούς, καταχρήσεις, πολέμους, οἰκολογικὲς καταστροφές. Καὶ προσπαθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ σώσουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴ φύση! Νομίζουν ὅτι εἶναι δυνατοί, παντοδύναμοι! Καὶ δημιουργοῦν ἐπιστήμη - φιλοσοφία - πολιτική - θρησκεία - παγκόσμιους ὀργανισμούς. Κι ὅμως, τὰ πράγματα δὲν πηγαίνουν πρὸς τὸ καλύτερο. Ἴσως δὲν κατανόησαν ὅτι, ἀπὸ μόνος του ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του οὔτε τὴ γύρω φύση.

Μόνο οἱ πιστοὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, κατανόησαν ὅτι ἀπὸ πουθενὰ δὲν μπορεῖ νὰ ρθεῖ ἡ βοήθεια καὶ ἡ ἀληθινὴ σωτηρία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία λέει σὲ μία εὐχή: «Οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν».

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι κατηγορηματικὴ: Ψαλμὸς ΡΜΕ' 3 «Μὴ πεποιθήτε ἐπὶ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία... μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακώβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπίς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ». Ἱερεμίας ΙΖ' 5 «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ' ἄνθρωπον... καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποστῆ ἡ καρδία αὐτοῦ.» «Καὶ εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος, ὃς πέποιθεν ἐπὶ τῷ Κυρίῳ καὶ ὁ Κύριος ἐλπίς αὐτοῦ».

Τὰ πράγματα εἶναι πολὺ ἀπλά. Νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ὁ παντοδύναμος καὶ πανάγαθος δημιουργὸς μας. Ἐμεῖς εἴμαστε κτίσματά του. Μεταπτωτικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, ἀποστατημένοι, ἀνίσχυροι. Πολὺ λίγο μπορεῖ νὰ βοηθήσει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, μέχρι καθόλου. Ὅλοι εἴμαστε φορτωμένοι μὲ πλῆθος προβλήματα καὶ βάσανα, καὶ πολὺ κουρασμένοι. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει ὄντολογικά, καὶ σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴ μέλλουσα, εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἄλλωστε, τὸ φωνάζει: Ματθ. ΙΑ' 28 «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι καὶ γὰρ ἀναπαύσω ὑμᾶς»

Ὁ πιστὸς εἶναι ἔξυπνος ἄνθρωπος!

Προσπαθεῖ καὶ ἀγωνίζεται μέχρις ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ. Ξέρει τὰ ἀνθρώπινα ὄρια. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀφήνει στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ τὰ πάντα. Γι' αὐτὸ εἶναι ξεκούραστος, χαρούμενος, χωρὶς λύπη, θλίψη, ἄγχος, ἀγωνία, ταραχὴ.

«Ἐαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν», τὰ παραθέτει στὸν Θεὸ καὶ ἔχει τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ!

Ἄς γίνουμε ἔξυπνοι ἄνθρωποι!...