

## Ένα κάθε μήνα

Αγαπητοί μου Ένορίτες,

Ζοῦμε σέ μία ἐποχή πού βομβαρδιζόμαστε ἀπό ἕνα πλῆθος εἰδήσεων. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅπως οἱ πάντες τό ὁμολογοῦν, εἶναι ὅλες κατευθυνόμενες. Ἡ ἐπιλογή εἶναι φανερή. Ὁ τρόπος παρουσιάσεως δέν εἶναι ἡ δημοσιοποίηση τῶν γεγονότων ἀλλά ἡ διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης.

Ὅταν κάποτε ἔγινε μία δεξίωση, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀρχισυντάκτου τοῦ Νιού Γιόρκ Τάιμς, Τζὼν Σουίντον, καί τοῦ ζήτησαν νά κάνει πρόποση γιά τόν ἀνεξάρτητο τύπο ἐκεῖνος ἀπάντησε: *«Δέν ὑπάρχει τέτοιο πράγμα, πού νά ἀποκαλεῖται Ἀνεξάρτητος Τύπος. Τό γνωρίζετε καί τό γνωρίζω...»*

Ὅμως, παρ' ὅλα αὐτά, θά μπορούσαμε νά διακρίνουμε κάτι. Τὴν προβολή δύο ἀκραίων καταστάσεων. Τὴν προβολή τῆς χλιδῆς, τοῦ χοροῦ τῶν δισεκατομμυρίων καί τὴν προβολή τῆς ἔσχατης φτώχειας καί ἐξαθλιώσεως.

Δέν προβάλλεται ὅμως κάτι ἄλλο. Δέν προβάλλεται ἡ ὑπέρβαση καί ἡ περιφρόνηση τοῦ πλούτου, ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν, ἡ πραγμάτωση τῶν ἰδανικῶν, ὁ ἀγώνας γιά τὴ δικαιοσύνη, ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ ἀλληλοβοήθεια, πού συντελοῦνται μεταξύ τῶν ἀπλῶν καί ἀσήμων, ἀλλὰ συγχρόνως σπουδαίων ἀνθρώπων.

Θά ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω τρία περιστατικά, ὅπως τὰ βρῆκα μέσα στό διαδίκτυο.

Τό πρῶτο εἶναι μέ κάποιον Ρῶσο μαθηματικό, τόν Γκριγκόρι Πέρελμαν, ὁ ὁποῖος βραβεύθηκε μέ τό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου δολαρίων ἀπό τό Ἰνστιτούτο Κλέι, ἐπειδὴ κατάφερε νά λύσει ἕναν ἀπό τούς δυσκολότερους γρίφους ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τό βραβεῖο καί νά παραλάβει τὰ χρήματα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: *«Δέν μέ ἐνδιαφέρουν τὰ χρήματα καί ἡ δόξα...»*. Ὁ Γκριγκόρι Πέρελμαν ἀποφεύγει τὴ δημοσιότητα καί ζεῖ «σπαρτιατικὴ ζωή».

Τό δεύτερο εἶναι τό ἐξῆς: Σᾶς τό μεταφέρω αὐτούσιο:

«Τὰ τέσσερα ἀνήλικα παιδιά στό σπίτι πεινοῦσαν. Πίνανε τσάι γιά τρεῖς μέρες. Ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα ἀνεργοί. Ὁ πατέρας... πῆγε σέ μία γνωστὴ ἀλυσίδα φούρνων, πῆρε γάλα καί ψωμί καί ζήτησε τόν ὑπεύθυνο τοῦ καταστήματος, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε. Τότε λέει τῆς κοπέλας στό ταμεῖο: *“Δέν ἔχω λεφτά νά πληρώσω καί τὰ παιδιά μου πεινᾶνε, κράτησε τὴν ταυτότητά μου καί μόλις ἔχω λεφτά θά ἔρθω νά σέ πληρώσω καί νά μοῦ τὴν δώσεις”*. Ὅταν ἦρθε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ καταστήματος, κάλεσε τὴν ἀστυνομία. Πῆγαν δύο ἀστυνομικοὶ στό σπίτι τοῦ ἀνθρώπου καί δέν μπορούσαν νά πιστέψουν. Μέ τό φῶς τῶν κεριῶν, βρῆκαν τούς γονεῖς καί τὰ ἀνήλικα παιδιά νά βάζουν τό ψωμί μέσα στό γάλα καί νά τρῶνε. Οἱ ἀστυνομικοὶ δάκρυσαν καί ἔφυγαν. Πῆγαν πίσω στόν φούρνο καί πλήρωσαν αὐτοὶ τόν λογαριασμό τοῦ πατέρα, καί

προπλήρωσαν γάλα καί ψωμί γιά τήν οικόγένεια γιά άκόμα ένα μήνα!!! ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ!! ΟΙ ΣΠΑΝΙΟΙ άνθρωποι έχουν μεγάλη Καρδιά!!»

Τό τρίτο είναι τό έξῆς: Τό αντίγράφω ὅπως τό βρήκα.

«Πρίν από μέρες στά «ΑΒ» τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στό ταμεῖο ἦταν ένας γηραιός ρακένδυτος κύριος μέ 3-4 κονσέρβες κι ένα γκαζάκι. Η νεαρή ταμίας τόν κοιτάει καί τοῦ λέει: *"Φύγετε κύριε, ἡ εταιρεία μᾶς δικαιολογεῖ κάποια δωρεάν καλάθια"*. Αὐτός τότε παίρνει τά πράγματα καί τῆς δίνει 1.000 εὐχές. Μόλις ἐκεῖνος ἀπομακρύνθηκε, ἀνοίγει τήν ... τσάντα της ἡ ταμίας καί βάζει τά χρήματα στό ταμεῖο ἀπό τό πορτοφόλι της. Πεταγόμαστε 2-3, πού ἔχουμε μείνει κάγκελο, καί τῆς λέμε νά τά πληρώσουμε ἐμεῖς. Μᾶς κοιτάζει αὐστηρά καί μᾶς λέει: *"Εγώ τό ἀποφάσισα, ἐγώ θά τά πληρώσω. Ἐλάτε, παρακαλῶ, μήν δημιουργεῖτε οὐρά"*. Ἐνα κοριτσάκι τόσο δά. Πόσα νά παίρνει; 500 εὐρώ τό μήνα; Πολλά λέω. Νά μή κατηγοροῦμε τή νεολαία. Ὑπάρχουν καί διαμάντια!»

Φαντάζομαι πώς θά ὑπάρχουν καί ἄλλα τέτοια πολλά περιστατικά, πού ὅμως δέν φθάνουν νά γίνουν γνωστά στούς πολλούς.

Ἡ ἀνθρωπιά, ἀγαπητοί μου, δέν χάθηκε. Οὔτε ποτέ θά χαθεῖ. Ἀπλῶς θά ἤθελα ὁ καθένας μας νά διερωτηθεῖ καί νά πει: **Ἐχω ἀνθρωπιά; Σκέφτομαι τόν διπλανό μου; Μπαίνω στή θέση του; Τί κάνω; Τί μπορῶ νά κάνω;**

Ὅταν γνωρίζω τέτοια ὑπέροχα περιστατικά χαίρομαι, δακρῦζω, παίρνω θάρρος καί συνεχίζω τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθεια γιά τόν συνάνθρωπο.

Ὁ Κύριός μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μετά τήν πρώτη ἐντολή τῆς ἀγάπης μας πρὸς τόν Θεό, ἔθεσε τήν ἀγάπη μας πρὸς τόν πλησίον μας.

Ἡ Ἐκκλησία, ἀνά τούς αἰῶνες, διακηρύττει καί ἐπαινεῖ τήν ἐλεημοσύνη καί τήν φιλανθρωπία.

Ἡ Ἐνορία μας ἀπό πολλά χρόνια προσπαθεῖ νά ἀπαλύνει τόν πόνο καί τήν ἀπόγνωση τῶν ἀνθρώπων πού δέν ἔχουν στόν ἥλιο μοίρα.

Γιά ἀκόμη μία φορά, καλῶ τούς πάντες νά ἐνισχύουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας μας. Θά γεμίσουν ἀπό χαρά. Θά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Θά ὁμοιάσουν στόν Θεό, πού εἶναι Ἐλεήμων καί Φιλάνθρωπος.

Γιά νά χαιρόμαστε ὅλοι, θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι, μέχρι σήμερα ἔχουν βοηθηθεῖ ἀπό τήν ἐνορία μας 2.836 περιπτώσεις συνανθρώπων μας μέ τό ποσό τῶν 564.661 €, καί ἀπό πέρυσι τόν Ἰανουάριο μέχρι σήμερα 254 περιπτώσεις μέ 2.238 κιλά τροφίμων, τά ὁποῖα συγκεντρώθηκαν, ἀπό ἐμᾶς ὅλους, στά σουπερμάρκετ τῆς Γεράνειας. **Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ εὐλογία εἶναι μεγάλη καί φανερή.**

Εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιάς μου ὅλους ἐκείνους πού συμπαραστάθηκαν σ' αὐτό τό ἔργο, ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἀλλά κι ἐκείνους πού θά ἔλθουν ἀρωγοί στήν ὠραία καί φιλόθεη προσπάθεια τῆς ἐνορίας μας, νά βοηθήσουμε ὅλοι μαζί, ὅσο μπορούμε περισσότερο, ἐκείνους πού σήμερα ἔχουν τήν ἀνάγκη.

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία  
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου