

Ένα κάθε μήνα.

Άγαπητοί μου ένορίτες

Η μητέρα όλων των χριστιανικών γιορτών, τὰ Χριστούγεννα, πλησιάζει. Η άγία μας Έκκλησία μέ τους υπέροχους ύμνους προαναγγέλλει καί ύμνει τό ύψιστο γεγονός τῆς ένανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. *«Ἡ Παρθένος σήμερον... ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως», «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε.»*

Ὁ ἐπουράνιος Θεός γίνεται γιά μας, ὁ Ἐρμανουήλ, τό ὁποῖο ἐρμηνεύεται *«ὁ Θεός εἶναι μαζί μας»* (Ματθ. Α΄ 23). Ἡ ἀμαρτωλή μας ζωή Τόν ἀπομάκρυνε. Ἡ ἀγάπη Του Τόν ἔφερε κοντά μας. Ὁ δρόμος πού «περπάτησε» ὁ Θεός γιά νά ῥθει, εἰτοιμάσθηκε ἀπό τήν Ἀγάπη Του. Ἄφησε κι ἕνα κομμάτι δρόμου νά στρωθεῖ ἀπό ἐμᾶς, νά τό εἰτοιμάσουμε ἐμεῖς, γιά νά τόν πλησιάσουμε, νά γίνει ἡ πολυπόθητη συνάντηση: Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ὁ Θεός «βιάδισε» τή μεγαλύτερη ἀπόσταση καί ἄφησε γιά μᾶς ἕνα μικρό τμήμα.

Ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου μιλώντας προφητικά στόν Ζαχαρία, τόν πατέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, λέει γιά τόν Ἰωάννη ὅτι, *«θά ῥθει στόν Ἰσραήλ, γιά νά εἰτοιμάσει τό λαό, νά διατεθεῖ εὐμενῶς στόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου.»*

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰωάννης καί τοῦ δόθηκε τό ὄνομα, ὁ πατέρας του μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε καί τὰ ἐξῆς: *«καί σύ παιδί μου, θά ὀνομασθεῖς προφήτης τοῦ Κυρίου. Διότι θά προηγηθεῖς πρῖν ἀπό τόν Κύριο, γιά νά εἰτοιμάσεις τοὺς δρόμους του...»* (Λουκᾶ Α΄ 76.)

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, (800 π.Χ.) σκιαγραφώντας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Προδρόμο, λέει ὅτι αὐτός θά εἶναι *«φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτῶν»*, δηλαδή ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής θά εἶναι μία φωνή, πού θά φωνάζει στήν ἔρημο: *«εἰτοιμάσατε τόν δρόμο τοῦ Κυρίου, κάμετε ἴσιους τοὺς δρόμους του.»* (Ματθ. Γ΄ 3)

Καί πῶς εἰτοιμάζεται ὁ δρόμος γιά νά πλησιάσουμε τόν Κύριο; Γιά νά ἔρθει ὁ Κύριος κοντά μας; Τό ἔλεγε ὁ Ἰωάννης: *«Ἡ μετάνοιά μας εἶναι ἐκεῖνη πού εἰτοιμάζει, στρώνει τόν δρόμο, γιά νά ῥθει ὁ Κύριος.»*

Αὐτό κάνει καί ἡ Έκκλησία, ἀγαπητοί μου ἐπί 20 αἰῶνες τώρα. Καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους σέ μετάνοια. Τοὺς καλεῖ νά στρώσουν τό δρόμο, γιά νά ἔρθει ὁ Θεός κοντά μας!

Ἀλλά ἂν ἡ μετάνοια φέρνει τόν Θεό κοντά μας, ἡ ἀμετανοσία, ἡ ἀποστασία, φέρνει τόν Ἀντίχριστο κοντά μας. Καί οἱ ἀνθρώποι μέ τήν ζωή τῆς ἀμαρτίας, τῶν παθῶν, τῆς διαστροφῆς, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀφιλανθρωπίας, στρώνουν τόν δρόμο νά ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος. Ὁ Ἀντίχριστος ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά ἔρθει. Τόν ἐμποδίζει ὅμως ἡ ἀγιότητα καί ἡ μετάνοια. Ἡ ἀμαρτίες μας καί ἡ ἀμετανοσία μας, δυστυχῶς, θά μᾶς τόν φέρουν. Τό εἶπε ὁ Ἰδιος ὁ Χριστός. *«Ἐγώ ἔχω ἔρθει ἐξ ὀνόματος τοῦ πατέρα μου (τοῦ Θεοῦ Πατρός) καί δέν μέ δέχεστε. Ὅταν ἔρθει ἄλλος, ἐξ ὀνόματος τοῦ ἑαυτοῦ του, δυστυχῶς, ἐκεῖνον θά τόν δεχτεῖτε.»* (Ἰωάν. Ε΄ 43.)

Εἶναι φοβερό! Εἶναι λυπηρό! Εἶναι παρανοϊκό! Νά ἔρχεται ὁ Θεός στή γῆ κι ἐμεῖς νά μή θέλουμε νά Τόν δεχτοῦμε. Νά τόν ἀπορρίπτουμε. Νά μὴν προσπαθοῦμε νά ἀλλάξουμε.

Τὰ Χριστούγεννα φθάνουν, ἀγαπητοί μου! Ὁ Χριστός γεννᾶται! ὦ, ἂν ξέραμε τί σημαίνει αὐτό! Θά κάναμε τὰ ἀδύνατα δυνατά, νά τόν ἔχουμε στή ζωή μας!

Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού στρώνουν τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει στήν ζωή τους ὁ Κύριος. Ἦδη, ζοῦν ἀπό ἐδῶ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Μέ πολλές εὐχές καί εὐλογίες γιά πνευματικά Χριστούγεννα
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου