

Ίούλιος 2012

Άγαπητοὶ Ἐνορίτες

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ κάθε ἐν Χριστῷ ἐνδιαφέρον, γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς ἐνορίτη ἀλλὰ καὶ τῆς ἐνορίας ὁλόκληρης, θὰ ἤθελα νὰ ἀπευθύνω μίαν ἔκκληση σὲ ὅλους ἐκείνους, πού δέν προσέχουν στὸ ντύσιμό τους καὶ τὸ θεωροῦν σὰν κάτι τὸ μικρὸ καὶ ἀνάξιο λόγου. Ὅταν ὁ Θεὸς ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐνδυμασίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐντέλλεται σεμνότητα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποφυγὴν προκλήσεων καὶ ποικίλων προβλημάτων, πῶς ἐμεῖς νὰ ἀδιαφοροῦμε; Χωρὶς νὰ θέλω νὰ θίξω καὶ νὰ κατηγορήσω κανένα ἀλλὰ μᾶλλον νὰ θεραπεύσω, ἀπευθύνομαι κυρίως στὶς γυναῖκες.

Γράφω αὐτὲς τίς γραμμὲς μὲ πόνο ψυχῆς. Σᾶς παρακαλῶ καὶ σᾶς ἱκετεύω, νὰ ντύνεστε μὲ σεμνότητα, ὅπως ἀρμόζει στὶς χριστιανὲς γυναῖκες καὶ τίς κοπέλες. Ὅλο τὸ χρόνον, ἰδιαίτερος ὅμως τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες. Διαβάστε στὴν Καινὴ Διαθήκη τίς ἐξῆς περικοπές: **(Α΄ Πέτρο. Γ΄ 3-4 καὶ Α΄ Τιμ. Β΄ 9-10)** Ἔχουμε πρότυπα σεμνότητος ὑψηλά καὶ διαχρονικά: Εἶναι ἡ Παναγία μας καὶ ὅλες οἱ ἅγιες γυναῖκες τοῦ χριστιανισμοῦ. Μὴν παρασυρόμαστε ἀπὸ τὸν κόσμον.

Προσέξτε πολὺ, ὥστε τὸ ντύσιμό σας νὰ εἶναι σεμνό, νὰ μὴν προκαλεῖ. Ὅπου κι' ἂν βρῖσκεστε. Παντοῦ καὶ πάντοτε. Ἰδιαίτερα μέσα στό Ναὸ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῶν διαφόρων ἁγίων μυστηρίων (γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.).

Ὅμοίως ἀπρεπὲς μὲ τὸ ἄσεμνον ντύσιμο εἶναι καὶ ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στὶς γυναῖκες **(Δευτερονόμιο. ΚΒ΄ 5)**. Καὶ τὰ δύο αὐτά, ὁ Θεὸς δέν τὰ θέλει. Ὅχι μόνο γιὰ νὰ προφυλάξει τοὺς ἄλλους ἀλλὰ κυρίως ἐκείνους πού ντύνονται κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο.

Ὅποιος ἀγαπᾷ τὸν Θεὸ δέν ἀθετεῖ τίς ἐντολές Του. (Ἰωάν. ΙΑ΄ 15-24).

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον
Ἱερέας Βασίλειος Λ. Βασιλείου