

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ίανουάριος 2012

“Ένα κάθε μήνα.

Κάποτε ο μεγάλος παραμυθάς Αΐσωπος, είπε ένα σπουδαίο αλληγορικό μύθο: «*Ένα παιδί κάποιου γεωργού, έψηνε στή χόβολη σαλιγκάρια. Τά σαλιγκάρια όταν είναι στή φωτιά τοιποιρίζουν. Όταν τά άκουσε τό παιδί, τά φώναξε: Βρέ σαλιγκάρια, τά σπίτια σας καίγονται καί σεΐς τραγουδάτε;»*

Τό παραμύθι αυτό είναι συμβολικό. Θέλει νά δείξει τόν έφνουχασμό τών ανθρώπων, άκόμη καί τόν παραλογισμό, όταν υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα νά αντιμετωπίσουν ή άκόμη καί όταν οί δομές πού έξασφαλίζουν τήν ύπαρξή τους κινδυνεύουν.

Εΐναι σέ όλους φανερό ότι, ή έλλαδική κοινωνία βρίσκεται σέ φοβερά δεινή κατάσταση. Η χώρα μας κινδυνεύει νά ξεπουληθεί. Η άνεργία είναι στό ύψηλότερο σημείο από ποτέ άλλοτε. Η φτώχεια χτυπάει τήν πόρτα τών περισσότερων. Η άδικία καταδυναστεύει τούς αδύναμους. Βάλλονται άπηνώς τά ιδανικά του Έθνους μας, οί αξίες του Έλληνισμού, ή πίστη τής Όρθοδοξίας. Άλλοιώνονται καί διαστρεβλώνονται πανάρχαια θέσµια. Έπιχειρείται ή άνηθικοποίηση του λαού, γκρεµίζεται συστηµατικά ο θεσµός τής οίκογένειας. Προσπαθούν νά µας αποβλακώσουν καί νά µας κάνουν άβουλους. Μας θέλουν δούλους τών παθών μας καί δούλους κάποιων ίσχυρών τής ήμέρας. Πλημμύρισε ή Ελλάδα από επικίνδυνα σκληρά οίνοπνευµατώδη ποτά. Τά ναρκωτικά έχουν εισέλθει σέ κάθε χώρο. Οί σαρκικές άµαρτίες καί οί διαστροφές είναι τρόπος ζωής για πολλούς. Μας άφιονίζουν, µας φανατίζουν, µας αποκοιµίζουν μέ τά δñθεν άθλητικά θεάµατα. Η κοινωνία έχει πάρει φωτιά από όλες τίς µεριές.

Κι έµεΐς τί κάνουμε; Έµεΐς άπαθέστατα συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθµούς, πού µας έµαθαν αυτά τά τελευταΐα χρόνια.

Συνεχίζουμε νά ζούµε καταναλωτικά καί συμπεριφερόµαστε άτοµιστικά. Έπιζητούµε τήν άνεση, τήν ήδονή, τήν επίδειξη. Ζοϋµε για τό ξενύχτι, για τό γλέντι, για τό μεθύσι. Τεµπελιάζουμε καί θέλουμε τά εύκολα χρήµατα. Θέλουμε νά χορεύουµε στό ρυθµό του τζόγου, τών τυχερών παιχνιδιών, του καζίνο, του χρηµατιστηρίου.

Αυτός ο τρόπος τής ζωής μας, τούς βολεύει, τούς έξυπηρετεί. Εΐναι ένας εύκολος τρόπος νά µας έχουν στό χέρι τους. Εΐµαστε δέσµιοι τής μόδας καί του δυτικού τρόπου ζωής. Αυτός είναι ένας άµαρτωλός τρόπος ζωής. Ξεκοµµένος από τό Θεό. Ένας τρόπος, πού όσο συνεχίζουμε νά τόν βιώνουµε, µας

περισφίγγει ὄλο καί περισσότερο, μέχρι νά μᾶς θανατώσει. Νά μᾶς σβήσει ἀπό τόν χάρτη τῆς γῆς.

Ἄν ἀνατρέξουμε στίς ἱστορίες τῶν λαῶν, θά δοῦμε πόλεις καί φυλές καί λαούς, πού ἐξαφανίσθηκαν ἀπό τό προσκῆνιο τῆς ἱστορίας, λόγω τοῦ ὑλιστικοῦ καί φιλήδονου τρόπου ζωῆς. Ποῦ εἶναι οἱ Σοδομίτες; Ποῦ εἶναι οἱ Βαβυλώνιοι; Οἱ Ἀσύριοι; Ποῦ εἶναι οἱ Ἄβαροι; Οἱ Πατινάκες; Οἱ Βάνδαλοι; Οἱ Συβαρίτες; Καί τόσοι καί τόσοι ἄλλοι λαοί; Ἔσβησαν. Χάθηκαν. Δέν ἄφησαν ἵχνη.

Ἐνῶ λαοί μέ ἦθος, μέ σεβασμό στίς αἰώνιες ἀξίες καί τά ἰδανικά, συνεχίζουν νά ζοῦν.

Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας λαός μέ βαθιές ρίζες καί ζυμωμένος μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια εἶχε φιλοσόφους καί σοφούς, εἶχε πλῆθος ἀπό ἥρωες καί ἀγίους. Εἶναι ἕνας λαός θρησκευόμενος καί ἥρωικός. Θά εἶναι ἄδικο νά σβήσει ἕνας τέτοιος λαός. Θά εἶναι ἄδικο, οἱ μέχρι χθές ἀπολίτιστοι, νά μᾶς εἰρωνεύονται καί νά μᾶς λοιδοροῦν.

Μήπως πρέπει νά ἀνανήψουμε; Μήπως πρέπει νά κάνουμε αὐτοκριτική, νά ἐπισημάνουμε τά λάθη μας, νά διορθώσουμε τήν πορεία μας; Μήπως μᾶς ἔχουν ἐκτροχιάσει; Μήπως μᾶς ὀδηγοῦν στήν καταστροφή; Μήπως τούς εἴμαστε τό ἀγκάθι στά πονηρά σχέδια μίας παγκόσμιας ὑποδουλώσεως;

Ἡ Ἑλλάδα, καί στήν ἀρχαιότητα καί στά χριστιανικά χρόνια, ἐξέπεμπε φῶς, ἐξέπεμπε ἀνθρωπιά, ἐξέπεμπε δικαιοσύνη, ἀδελφοσύνη, κοινωνικότητα. Φώτισε τά πέρατα τῆς οἰκουμένης μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἐξημέρωσε λαούς, μόρφωσε ἔθνη, κατήργησε τή δουλεία, ἀνύψωσε τή γυναίκα, τό παιδί, τόν γέροντα, τόν ἄρρωστο, τόν ἀνήμπορο. Ἔδωσε πολιτισμό. Ὁ πολιτισμός τῆς γῆς εἶναι ἐλληνικός – χριστιανικός! Οἱ ἐπιστῆμες, οἱ τεχνολογικές καί οἱ ἀνθρωπιστικές, στηρίζονται σιό ἐλληνικό καί χριστιανικό πνεῦμα.

Ἔχουμε βαριά κληρονομιά! Εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας νά ὑποδουλωθεῖ στήν ὕλη, ἕνας λαός γεμάτος πνεῦμα. Οἱ δυνάμεις ὑπάρχουν. Εἶναι ἡ ἱστορία μας. Εἶναι ἡ γλῶσσα μας. Εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός.

Αὐτό πού μένει σέ μᾶς, εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ ἐπιστροφή στίς ρίζες μας. Ἡ ἐπιστροφή στόν ἀληθινό Θεό. Ἡ ἐπιστροφή στόν τρόπο ζωῆς, πού μᾶς δείχνει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι θά νικήσουμε!

Ἀρχή τῆς νέας χρονιάς, εὐχομαι σέ ὄλους, νά μᾶς δίνει ὁ πανάγαθος Θεός, Πνεῦμα συνέσεως, πού θά ἀπομακρύνει τήν ἀφροσύνη μας, Πνεῦμα σωφρονισμοῦ, πού θά μᾶς φωτίζει νά ζοῦμε σωστά καί Πνεῦμα δυνάμεως, για νά μπορούμε νά σηκώνουμε τόν καθημερινό σταυρό μας.

Μέ κάθε ευχή καί ευλογία

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Α. Βασιλείου