

Ένα κάθε μήνα.

Πόσες φορές ενώ θά έπρεπε νά κάνουμε τόν σταυρό μας (π.χ. περνώντας έξω από μία Έκκλησία ή ένα εικονοστάσι, βρισκόμενοι σέ ένα έστιατόριο γιά φαγητό, καθισμένοι στό αὐτοκίνητο γιά ταξίδι κ.λ.π.) δέν τόν κάνουμε, γιατί ντρεπόμαστε τούς διπλανούς μας;

Πόσοι χριστιανοί αντί νά φοροῦν τόν σταυρό, ὄχι ἀναγκαῖα χρυσό, φοροῦν ἄλλα στολίδια καί περιδέραια γιά ὀμορφιά;

Πόσοι πιστοί ὅταν βρίσκονται σέ συζητήσεις καί ενώ τούς δίδεται ἡ ἀφορμή νά μιλήσουν γιά τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, δέν ἀνοίγουν τὸ στόμα, γιά νά μὴν τούς ποῦν καθυστερημένους;

Πόσοι ἄλλοι θεωροῦν τὸν Τίμιο Σταυρὸ ὄπλο ἀνίσχυρο καί καταφεύγουν σὲ ἄλλα ὄπλα (π.χ. χαϊμαλιά, χάντρες, σκόρδα, πέταλα, σύμβολα ἄλλων θρησκειῶν ἀκόμη καί τοῦ σατανισμοῦ) γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὸ κακό;

Πόσοι ἄνθρωποι ἀγνοοῦν τὸν Σταυρὸ, ποὺ εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας, καί στὴ θέση του βάζουν διάφορα σύμβολα μίσους, ἐκδικήσεως καί καταστροφῆς;

Ὁ Σταυρὸς, ἀγαπητοί μου, εἶναι τὸ ὄργανο τῆς θανατώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πέθανε μ' αὐτὸν τὸν φρικτὸ καί ἐπονείδιστο τρόπο, γιά νά λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος καί νά ἀναπλάσει ὀλόκληρη τὴν κτίση.

Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ δυνατότερο μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας γιά τὸν ἄλλον ἄνθρωπο.

Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ ἰσχυρότερο ὄπλο, τὸ ἀήττητο ὄπλο ἐναντίον τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Διαβόλου.

Βλέποντας **τὸν Σταυρὸ**, ἡ καρδιά μας γεμίζει ἀπὸ ἀγαλλίαση, γεμίζει ἀπὸ ἐλπίδα, γεμίζει ἀπὸ δύναμη, γεμίζει ἀπὸ χαρὰ. Γιατί πίσω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ διαφαίνεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δική μας ἀνάσταση. **Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ Θύρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.**

Ὅταν κατανοήσουμε τὸ βαθὺ νόημα τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, τότε

δέν θὰ ντρεπόμαστε νά κάνουμε τὸ Σταυρὸ μας,
δέν θὰ καταφεύγουμε σὲ ἄλλα ὄπλα γιά τὴν φύλαξή μας,
θὰ γεμίσει ἡ καρδιά μας δύναμη καί ἀγάπη καί ὑπομονὴ καί ἐλπίδα
καί χαρὰ, τά ὁποῖα λείπουν ἀπὸ τὸν κόσμο.

Τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου