

## “Ένα κάθε μήνα.

Άγαπητοί μου ένορίτες

Γιά 31η συνεχή χρονιά, μέ τήν άπειρη χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, συνεχίζουμε στήν ένορία μας τήν ὀρθόδοξη κατήχηση γιά ὅλους.

Δέν θά ὑπῆρχε κανένας λόγος νά σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι, **εἶναι ζωτική ἀνάγκη νά μελετοῦμε τόν ἀληθινό λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἀκοῦμε.** “Ὅμως ἐπειδή ἄπειροι κίνδυνοι παραμονεύουν μέ σκοπό νά στερήσουν τή σωτηρία μας, καί ἐπειδή ἡ πνευματική νωθρότητα ἐνεργεῖ ἀρνητικά, γι’ αὐτό δέν θά παύσω νά προσκαλῶ τούς πάντες στήν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου.

**Οἱ αίρετικοί** συναθροίζονται καί μελετοῦν διαστρεβλωμένα τίς Ἅγιες Γραφές. **Οἱ ἀρνητές** προσπαθοῦν νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία μέ ἀβάσιμα καί αἰόλα ἐπιχειρήματα. **Οἱ νεοειδωλολάτρες** ἐπιχειροῦν μέ πολλές προσπάθειες νά νεκραναστήσουν τούς ἀρχαίους δαιμονικούς θεούς. **Οἱ ἀλλόθρησκοι** διαφημίζουν τίς θρησκεῖες τους. **Οἱ δημιουργοί καταστροφικῶν λατρειῶν, οἱ σατανιστές, οἱ πνευματιστές, ἡ «Νέα Ἐποχή», οἱ διάφοροι ἰδεολόγοι, οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, οἱ προμηθευτές σκληρῶν ποτῶν ἢ ἀμφιβόλων οὔσιῶν, οἱ προαγωγοί τῆς πορνείας, τῆς μοιχείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς παιδερασίας, οἱ ποικίλοι φθορεῖς τῆς κοινωνίας,** ἐργάζονται νυχθημερόν ὥστε νά ἀγρεύσουν ἀνθρώπους, γιά νά τούς καταστήσουν θύματα καί δούλους τῶν διαφόρων πίστεων, ἰδεῶν καί παθῶν.

**Ἐμεῖς ὡς πιστοί χριστιανοί γνωρίζουμε, κατέχουμε τήν πίστη μας;**

**Μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε στίς ποικίλες ἐλκυστικές προκλήσεις;**

**Εἴμαστε ἱκανοί νά σταθοῦμε ἀσάλευτοι στήν πίστη μας καί νά μὴν πλανηθοῦμε;**

**Εἴμαστε ἀνά πᾶσα στιγμή οἱ ἀκολουθοῦντες τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό;**

**Δίνουμε τή μαρτυρία μας στόν κόσμο μέ λόγο καί μέ ἔργα;**

Άγαπητοί μου ένορίτες, ζοῦμε σέ μία ἐποχή πού εἶναι δύσκολη, φοβερή, διεστραμμένη καί ἀποστατημένη ἀπό τό Θεό. Ὅμως ἐμεῖς, γιά νά μὴ χαθοῦμε, πρέπει νά κρατηθοῦμε κοντά στό Χριστό, μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι μας, καί ἰδιαίτερα τά παιδιά μας, δεχόμαστε φοβερή ἐπιρροή ἀπό τήν ὄλη κατάσταση πού ἐπικρατεῖ. **Τί εἶναι ἐκεῖνο πού θά μᾶς κρατήσῃ ὀρθίους; Μόνο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ.**

**Μὴν ἐπιμένουμε νά ἀδιαφοροῦμε κι ἄλλο. Οἱ καιροί δέν περιμένουν.**

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῆς ένορίας μας, μποροῦμε νά ἐρχόμαστε στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, γιά νά ἀκοῦμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ.

**Ὁ Χριστός μᾶς περιμένει ὅλους.**

Μέ πολλή τήν πατρική ἀγάπη

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου