

## Ένα κάθε μήνα.

Άγαπητοί μου ένοριτες,

Ο Κύριός μας, ο Ίησους Χριστός, εύρίσκεται στο όρος Θαβώρ για να προσευχηθεί, έχοντας μαζί του τρεις από τους μαθητές του, τόν Πέτρο, τόν Ίάκωβο και τόν Ίωάννη. Καί ενώ προσευχόταν, κάποια στιγμή τόν βλέπουν να είναι όλόκληρος φωτεινός και τό πρόσωπό του να λάμπει όπως ο ήλιος. Δεξιά και άριστερά του, στην όπτασία αυτή, βρίσκονται οί προφήτες Μωϋσή και Ήλίας, οί όποιοι συζητοϋν μέ τόν Ίησού.

Ποιός, άραγε, ήταν ό σκοπός αυτής της μεταμορφώσεως του Ίησού Χριστού; Είναί ένα εύλογο έρώτημα από πάρα πολλούς.

Ο Ίησους Χριστός όταν πράττει ή λέγει κάτι, αποβλέπει σε πολλούς σκοπούς, άπευθύνεται σε πολλούς αποδέκτες, δίνει πολλαπλές άπαντήσεις.

Έξετάζοντας τή στάση του Ίησού, τήν όλη κατάσταση επάνω στο όρος, τά πρόσωπα, τούς λόγους που άκούσθηκαν και άλλα πολλά, θά μπορούσαμε να διακρίνουμε πάμπολλα σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία.

1) Ο Ίησους Χριστός εμφανίζεται στο μέσον των δύο μεγίστων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, τόν Μωυσή και τόν Ήλία, εκπροσώπους του Νόμου και των Προφητών. Ο Ίησους, δηλαδή, είναι άνώτερος του Νόμου και των Προφητών. Είναί ό Νομοθέτης και ό Παντογνώστης Θεός. Ασφαλώς και δέν είναι αντίθετος μέ τόν Νόμο ούτε μέ τούς Προφήτες. Δέν έρχεται να τά καταργήσει αλλά έρχεται να τά ολοκληρώσει, τελειοποιήσει.

2) Οί δύο προφήτες συζητοϋσαν για τό πάθος που περιμένε τόν Ίησού, αναφερόμενοι στις προφητείες των αρχαίων προφητών. Ο Ίησους είναι ό προφητευμένος Μεσίας, ό Αυτοωτής και Σωτήρας του κόσμου. Όλες οί προφητείες εστιάζονται και ύποδεικνύουν τόν Ίησού, και εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ίησού.

3) Οί προφήτες Μωϋσή και Ήλίας είναι εκπρόσωποι των νεκρών και των ζώντων, διότι ό ένας έχει πεθάνει ενώ ό άλλος είναι ζωντανός. Οί ζωντανοί ύπάρχουν αλλά και οί νεκροί δέν χάνονται. Ο Ίησους Χριστός, εμφανιζόμενος στο μέσον αυτών, θέλει να μās δείξει ότι είναι ό Κύριος ζώντων και νεκρών.

4) Κάποια στιγμή εμφανίζεται μία νεφέλη φωτεινή, ένα σύννεφο λαμπερό, και από τή νεφέλη ακούγεται μία φωνή: «Οὗτός εστιν ό Υιός μου ό αγαπητός, αυτού ακούετε». Η φωτεινή νεφέλη είναι τό Άγιο Πνεϋμα, ή φωνή είναι του Θεού Πατρός και ό Ίησους είναι ό Υιός του Θεού. Έδώ αποκαλύπτεται πανηγυρικά ό Θεός. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός! Είναί μία θαυμάσια και ένδοξη και δυναμική και έλκυστική αποκάλυψη του Θεού.

5) Τό πρόσωπο του Ίησού έλαμψε ως ό ήλιος και τά ρούχα του έγιναν λευκότερα. Όλος έγινε Φώς. Ο Ίησους ήταν πάντοτε Φώς, αλλά εκεί επάνω στο όρος Θαβώρ θέλησε να τόν ιδοϋν πώς είναι. Δέν μεταμορφώθηκε ό Ίησους αλλά τά μάτια των μαθητών. Αυτό τό Φώς είναι ή δόξα του Θεού, είναι τό άκτιστο Φώς, είναι όλες οί θείες ενέργειες, οί θείες δωρεές, τά θεία χαρίσματα. Σ' αυτό τό άκτιστο Φώς μπορούμε κι έμείς να γίνουμε μέτοχοι. Μπορούμε να αποκτήσουμε όλες τίς δωρεές και τά χαρίσματα, και αυτή τή θεία δόξα. Πότε; Όταν γίνουμε καθαροί στην ψυχή και στο σώμα. Όπως όταν έχουμε έναν καθρέφτη καθαρό και μπορεί να άντανανκλάσει τό φώς του ήλιου, τό ίδιο μπορεί να συμβεί και μέ τόν καθαρό έαυτό μας.

6) Έπάνω στο Θαβώρ όλα έλαμπαν από τό άκτιστο φώς. Ο Χριστός, οί άνθρωποι, ή φύση όλη. Αυτό τό άκτιστο φώς ήταν ή στολή των ανθρώπων μέσα στον επίγειο Παράδεισο. Δέν ήταν γυμνοί. Όταν άμάτησαν, έφυγε τό άκτιστο φώς και είδαν τή γυμνότητά τους. Τότε τούς έντυσε ό Θεός μέ δερμάτινους χιτώνες και μετέπειτα ντύνονται οί άνθρωποι μέ τά διάφορα ρούχα τους. Ντύνονται, για να κρύψουν τήν άσχήμια τους, πράγμα που φέρει ντροπή, και,

7) Η μεταμορφωμένη κατάσταση εκεί πάνω στο Θαβώρ είναι ένα λαμπερό δείγμα της αιώνιας καταστάσεως των άγίων ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί οί άγιοι θά ζοϋν τή μακαριότητα, τή γνώση του Θεού, τήν άγιότητα τήν άπουσία κάθε λυπηρού. Μία μόνο «λύπη» θά ύπάρχει: Τό, ότι δέν καταστήσαμε τόν έαυτό μας περισσότερο δεκτικό της θείας δόξας και άγιότητας, για να απολαμβάνουμε περισσότερο και περισσότερο τή θεία δόξα και μακαριότητα.

Η μετοχή μας στην άκτιστη θεία δόξα, μέ όλα όσα αυτή συνεπάγεται, δέν είναι κάτι του μακρινού μέλλοντος και της άλλης ζωής. Είναί πράγμα του παρόντος. Πάρα πολλοί άγιοι της Εκκλησίας έζησαν από τήν παρούσα ζωή καταστάσεις της Βασιλείας του Θεού. Γνώρισαν τόν Θεό, έζησαν θεάρεστα, θαυματούργησαν, θεολόγησαν, προφήτησαν, γλωσσολάλησαν, έλαμπαν ως ό ήλιος.

Είθε κι έμείς να καταστήσουμε τόν έαυτό μας μακάριο σκεϋος των άκτίστων δωρεών και χαρισμάτων του Θεού στην παρούσα ζωή, και στην αιώνια ζωή να είμαστε λαμπεροί συνδαιτημόνες στην θεία τράπεζα της μακαριότητας του Άγίου Τριαδικού Θεού, όπου ό ήχος των έορταζόντων είναι άκατάπαυστος.

Μέ κάθε εύχή και εύλογία

ό Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Α. Βασιλείου

