

## Ένα κάθε μήνα.

Αγαπητοί μου ένοριτες,

Αν στρέψουμε τά μάτια γύρω μας και δοῦμε τήν κοινωνία στήν οποία ζοῦμε, θά δοῦμε μία ζοφερή κατάσταση ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς, καί ἠθικῆς.

Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία πού νά μή γίνεται, καί διαστροφή πού νά μήν ἐπιτελεῖται. Μάλιστα μέ καύχηση καί μέ θρασύτητα. Μέ προβολή καί προτροπή, γιά νά ἁμαρτήσουν κι ἄλλοι. Ἡ κατάσταση τείνει νά γίνει ὀριακά ἄδικη, ἐγκληματική καί αἰσχροή. Σέ λίγο θά ντρεπόμαστε νά λέμε ὅτι ἀπέχουμε ἀπό αὐτές τίς πράξεις.

Ὅμως ἡ κάθε ἁμαρτία εἶναι μία φοβερή πραγματικότητα μέ διαστάσεις αἰώνιες. Εἶναι μία ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του. Ἀστοχία νά πλησιάσει τόν Θεό. Ἀστοχία νά βρεῖ τήν προσωπική του εὐτυχία. Ἀστοχία νά ἐπιτύχει μία σωστή κοινωνική ζωή.

Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός εἶναι ὁ δημιουργός μας. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς πει ὑπεύθυνα, ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας; Ποιές θά πρέπει νά εἶναι οἱ σχέσεις μας μέ ἐκεῖνον; Ποιές θά πρέπει νά εἶναι οἱ σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί μέ τή γύρω μας φύση;

Κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά μᾶς μιλήσει εἰλικρινά καί ἀληθινά. Ὅλοι εἶναι ἀναρμόδιοι καί ψευῆτες καί πλάνοι καί ἐκμεταλλευτές καί δυνάστες τῶν ἀνθρώπων. Τό διακηρύττει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα τῶν προβάτων, πάντες ὅσοι ἤλθον πρό ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καί λησταί...» (Ἰωάνν. Γ' 7-8)

Ὅταν ἡ κοινωνία ἀγνοεῖ τόν Θεό, τό Λόγο του καί τό θέλημά του, βαδίζει στό ἄγνωστο, χωρίς σκοπό. Ἄγεται καί φέρεται ἀπό τούς δαίμονες καί τούς δαιμονικούς ἀνθρώπους. Ἐπικρατεῖ σύγχυση, ἀναστάτωση, κακία, ἀδικία, ἐγκληματικότητα, καταστροφή, φόβος, δυστυχία.

Σημειώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν ... καί ἀνήθικη ζωή ἔφερε, καί τά πάνω κάτω ἔκαμε...».

Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, μᾶς ἀγαπᾷ εἰλικρινά, ἐνδιαφέρεται γιά ὅλους μας, θέλει τό καλό μας, τήν προκοπή μας. Θέλει τή σωτηρία μας. Γι' αὐτό μᾶς

προβάλλει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀληθινό, τόν ζωντανό, τόν γεμάτο στοργή, πού ἀνακουφίζει τόν κουρασμένο, τόν πονεμένο, τόν προδομένο ἄνθρωπο. Ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ: «δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς». (Ματθ. ΙΑ' 28) «Ἐλᾶτε κοντά μου ὅλοι ἐσεῖς, πού εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι μέ πολλά βάρη, κι ἐγὼ θά σᾶς ἀναπαύσω, θά σᾶς ξεκουράσω». Ὅσοι τόν πλησίασαν, ἔνωσαν αὐτή τήν ἀνακούφιση, τήν ξεκούραση. Οἱ ἐμπειρίες εἶναι ἀνεξίτηλες. Ὁ Λόγος τοῦ εἶναι ἀληθινός!

Ἡ ἐνορία μας, δείχνοντας τό υἱικό της ἐνδιαφέρον πρὸς ὅλους τούς ἐνοριίτες, δέν λησμονεῖ τήν κατήχηση. Γιά ὅλες τίς ἡλικίες γίνονται ὁμιλίες, μαθήματα καί συζητήσεις, πού ἀποβλέπουν στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ θελήματός του. Ἡ προσέγγιση στό Θεό εἶναι ἡ μοναδική λύση καί ἡ πραγματική βοήθεια, γιά νά ἐξέλθει ἡ πατρίδα μας ἀπό αὐτή τήν ὀδυνηρή περίσταση, πού βιώνουμε ὅλοι μας. Ἄν δέν μετανοήσουμε, ἂν δέν ἀλλάξουμε φρόνημα καί τρόπο ζωῆς, ἂν δέν ζήσουμε σύμφωνα μέ τό ἅγιο θέλημα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, μήν περιμένουμε λύτρωση.

Νά τό πάρουμε εἶδηση, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὅλες οἱ κακοδαιμονίες προέρχονται ἀπό τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἁμαρτίες εἶναι οἱ ἀστοχίες μας. Γιά ἄλλοῦ εἶμαστε πλασμένοι καί ἄλλοῦ πηγαίνουμε. Γιά ἄλλα δημιουργηθήκαμε καί ἄλλα πράττουμε. «Πήραμε τή ζωή μας λάθος».

Ἡ ἐπόμενη κίνηση νά εἶναι ἡ ἀλλαγὴ μας. Ὁ Θεός μᾶς περιμένει, ὄχι νά μᾶς τιμωρήσει γιά τά λάθη μας, ἀλλά νά μᾶς ἀγκαλιάσει, νά μᾶς ξεκουράσει, νά μᾶς θρέψει. Νά μᾶς δώσει χαρά! Μή χάνουμε καιρό!

Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά γνωρίσουμε τόν Θεό καί τό ἅγιο θέλημά του.

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία

ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου