

Ένα κάθε μήνα

Αγαπητοί μου Ένορίτες,

Η Έκκλησία μας την πρώτη Κυριακή των Νηστειών γιορτάζει την νίκη της, τό μεγάλο της τρόπαιο, πού είναι ή Όρθοδοξία. Καί τί είναι ή Όρθοδοξία; Η Όρθοδοξία είναι ή πίστη στό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ίησου Χριστού. Όχι μόνο τό Θεΐο ή μόνο τό ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και τά δύο μαζί, τό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ίησου Χριστού.

Όρθοδοξία είναι αυτό πού εΐπε ό Φίλιππος στον Ναθαναήλ: *«όν έγραψε Μωϋσης εν τῷ νόμῳ και οί προφηται εύρήκαμεν Ίησοϋν τον από Ναζαρέτ»*, αυτός πού προκαταγγέλθηκε από τον Μωϋσή και τους προφητες.

Η Όρθοδοξία, την όποία προβάλλει ή Έκκλησία, δέν είναι κάτι τό θεωρητικό, τό άφηρημένο, τό στατικό, τό παρωχημένο, αλλά **ζωή και άλήθεια**. Ο Χριστός εΐπε: *«έγώ ειμί ή όδος και ή άλήθεια και ή ζωή»*. Η άλήθεια και ή ζωή συνιστούν την Όρθοδοξία. Η άλήθεια μόνη της δέν είναι Όρθοδοξία. Η ζωή μόνη της δέν είναι Όρθοδοξία. Η άλήθεια και ή ζωή βρίσκονται σε ένα πρόσωπο, τον Ίησου Χριστό, πού δέν κατακερματίζεται. Αυτό είναι ή Όρθοδοξία.

Οί αίρέσεις κατακομματιάζουν αυτό τό πρόσωπο του Ίησου Χριστού. Κατά καιρούς διάφοροι αίρετικοί άμφισβήτησαν, άλλοι την θεότητα και άλλοι την ανθρωπότητα του Ίησου Χριστού. Σήμερα έχουμε την παναίρεση του Οικουμενισμού, ή όποία είναι ή συνισταμένη όλων των αίρέσεων, πού άκούστηκαν σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού. Ο Οικουμενισμός μιλάει μόνο για άγάπη (άγαπισμός), μιλάει μόνο για ζωή και έξωβελίζει τά δόγματα. Οί ύποστηρικτές του λένε: τί τά θέλουμε τά δόγματα; είναι άχρηστα. Λένε, επίσης ότι, ή άγάπη θά φέρει την ένωση του χριστιανικού κόσμου. Άλλά μόνο μέ την άγάπη δέν έρχεται ή ένωση, λείπει κι ένα άλλο στοιχείο: ή άλήθεια! **Ένωση μπορεί νά γίνει μόνο, μέ άγάπη και μέ άλήθεια.**

Άλλά τί είναι ή Άλήθεια; Άλήθεια είναι ό Χριστός! Όπως άποκαλύφθηκε και όπως έρμηνεύτηκε τό θεανθρώπινο πρόσωπό του από την Έκκλησία. Όταν άποδεχθῶ πλήρως την Άλήθεια, πού είναι ό Χριστός, από κεί και μετά έχω ένα πλήθος άληθειῶν νά μου άποκαλύπτονται:

Πρῶτον, έχω την άλήθεια περί του Θεού, ότι είναι Τριαδικός, και

Δεύτερον, έχω την άλήθεια για τή σάρκωση του Θεού Λόγου: *«Ο Λόγος σάρξ έγένετο και έσκήνωσεν εν ύμϊν»*. (Ίωάνν. Α΄ 14)

Αυτές οί δύο άλήθειες - δόγματα στηρίζουν αυτό πού λέμε Έκκλησία. Ο κάθε Έπίσκοπος καλεΐται νά υπηρετήσει αυτά τά δύο βασικά - θεμελιώδη δόγματα, γι' αυτό βγαίνει στην ώραία πύλη μέ τό τρικέρι και τό δικέρι, για νά εκφράσει αυτά τά δύο μεγάλα δόγματα: Ότι ό Θεός είναι τριαδικός (τρία πρόσωπα) και ό Ίησους Χριστός είναι ό Θεός Λόγος πού ενανθρώπησε (δύο φύσεις).

Τρίτον, άλήθεια είναι ό, τι άποκαλύφθηκε για τον άνθρωπο. Ότι είναι εικόνα του Θεού. Και αν θέλουμε νά κυριολεκτήσουμε, του Χριστού εικόνα. Εικόνα του Χριστού σε όλη την ύπαρξη, σῶμα και ψυχή.

Τέταρτον, άλήθεια είναι ή εν Χριστῷ σωτηρία, διά της όποίας ό άνθρωπος υιοθετεΐται κατά χάριν από τό Θεό. Η σωτηρία του ανθρώπου αναφέρεται στην όλη μας ύπαρξη, γι' αυτό έχουμε και την Άνάσταση των νεκρών. Γι' αυτό τιμούμε και τά Άγια λείψανα.

Πέμπτον, ἀλήθεια είναι καί ὁ, τι ἀναφέρεται στή δημιουργία, στήν ὕλη. Ὅτι τό σύμπαν είναι δημιούργημα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ὕλη δέν είναι βδελυρή καί ἀκάθαρτη, κάτι ξένο ἀπό τό Θεό. Ἡ ὕλη, ὁ κόσμος, τό σύμπαν ἀποκαλύπτει ὅλο τό μεγαλεῖο καί ὅλη τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅλη τήν σοφία, τή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἑκτον, ἀλήθεια είναι καί ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἔχει παλαιωθεῖ στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκούγεται μεγαλειώδης ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ στό τέλος τῆς ἱστορίας: **«Ἰδού καινά ποιῶ πάντα»**. (Ἀποκάλ. ΚΑ΄ 5) Καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος σημειώνει: **«καινοῦς οὐρανοῦς καί γῆν καινήν κατά τό ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν»**. (Β΄ Πέτ. Γ΄ 13)

Εἶπαμε νωρίτερα ὅτι ὁ Χριστός εἶπε: **«Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»**. Τί είναι ἡ ζωή; Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή! Εἶναι ἡ αὐτοζωή. «Ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν». Αὐτός μᾶς δίνει τήν Ἀνάσταση καί τήν αἰωνιότητα. **«Ἐγώ εἰμί ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις»**. Ἐξω ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό δέν ὑπάρχει ζωή, οὔτε αὐτή ἡ βιολογική ζωή. Διότι αὐτός μᾶς ἐπλασε, αὐτός μᾶς ἔδωσε τήν πνοή. Αὐτός μᾶς δίνει καί τήν βιολογική ζωή καί τήν αἰώνια ζωή. Μᾶς ἐπλασε **«κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ»**, καί αὐτό σημαίνει ὅτι, περιέχω καί τήν ἀλήθεια καί τή ζωή. Περιέχω τό Χριστό, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Ἡ ἀλήθεια μέ ὀδηγεῖ στή ζωή, ἀλλά καί ἡ ζωή μου ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια. Γι' αὐτό ὁ Χριστός είναι καί ἡ ὁδός! Ἡ ὁδός, πού ὀδηγεῖ στήν ἀλήθεια καί στή ζωή. Κανένας ἄλλος δέν μπορεῖ νά μέ ὀδηγήσει ἐκεῖ. Οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος οὔτε ὁ διάβολος.

Ὁ διάβολος εἶχε πεῖ κάποτε στούς πρωτοπλάστους, μέσα στόν ἐπίγειο Παράδεισο ὅτι, θά τοὺς ἔδειχνε τό δρόμο γιά τή θέωση. Ὅμως τοὺς εἶπε ψέματα. Τοὺς πλάνησε. Ἄφησε μέν τόν ἴδιο στόχο, τή θέωση, ὅμως τοὺς ἄλλαξε τό δρόμο. Καί δέν ἔφθασαν ποτέ νά γίνουν θεοί ἀλλά ἔφθασαν στή νέκρωση.

Μόνο ὁ Χριστός είναι ὁ δρόμος καί ὁ τρόπος καί τό τέρμα! Καί αὐτό είναι ἡ Ὁρθοδοξία!

Ἡ Ὁρθοδοξία, ἀκόμη, ἀγαπητοί μου, εἶναι καί παράδοση. Καί παράδοση εἶναι ὁ Χριστός! Λέει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν: **«Παρέδωκα ὑμῖν ὁ καί παρέλαβον»**. (Α΄ Κορ. ΙΕ΄ 3) **Τί παρέλαβε; Τό Χριστό! Τί παραδίδει; Τό Χριστό!** Καί ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Λειτουργίας. Αὐτό παρέλαβε, αὐτό παραδίδει!

Τόν Χριστό πρῶτιστα καί κυρίως μᾶς τόν παραδίδει ὁ Θεός Πατήρ, καί ἐμεῖς ὅσοι τόν παραλαμβάνουμε γινόμαστε κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ! **«Ὅσοι ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι...»**. (Ἰω. Α΄ 12)

Ἀγαπητοί μου, τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τή νίκη της καί τό τρόπαιό της, πού εἶναι ἡ Ὁρθοδοξία. Καί **Ὁρθοδοξία είναι ὁ Χριστός! Ὁ Χριστός ὡς ἡ μοναδική Ἀλήθεια, ὡς ἡ μόνη Ζωή, ὡς ἡ μόνη Ὁδός, ὡς ἡ Παράδοση ἀπ' τή μία γεννεά στήν ἄλλη.**

Οἱ προγενέστεροί μας, οἱ πατέρες, οἱ ἅγιοι, τήν ἔζησαν τήν Ὁρθοδοξία, καί μᾶς τήν παρέδωσαν. **Ἐμεῖς τώρα, «ἐπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατρῶσιν», ἀκολουθοῦντες τοὺς ἁγίους πατέρες, πρέπει νά παραδώσουμε τόν Χριστό στή γεννεά πού ἔρχεται. Αὐτό είναι Ὁρθοδοξία!**

Εἶμαστε ὀφειλέτες σ' αὐτούς πού δέν γεννήθηκαν ἀλλά καί στοὺς νεκρούς. Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια, τό βάρος εἶναι δυσβάσταχτο. Ὁ Θεός νά μᾶς δυναμώνει.

Μέ κάθε εὐλογία καί εὐχή
γιά μία εὐλογημένη Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου