

Ἰανουάριος 2011

## “Ένα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ μέγας ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἱερός Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θέλοντας νά δείξει τή μεγάλη ὠφέλεια ἀπό τή μελέτη τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ἀλλά καί τή μεγάλη ζημιά ἀπό τήν ἄγνοια αὐτῆς, εἶπε κάποτε τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:

*«Εἶναι μεγάλο κακό ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν. Εἶναι, ὅμως, μεγάλη ἀσφάλεια, γιά νά μήν ἀμαρτήσῃ κανεῖς, ἡ ἀνάγνωσις τῆς Γραφῆς. Μέγας γκρεμός καί βάραθρο βαθύ εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς Γραφῆς. Μεγάλη ἄρνησις τῆς σωτηρίας εἶναι, τό νά μή γνωρίζει κανεῖς τίποτα ἀπό τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ. Αὐτό, καί αἰρέσεις γέννησε καί ἀνήθικη ζωὴ ἔφερε, καί τά πάνω κάτω ἔκαμε... Γιατί εἶναι ἀδύνατον νά φύγῃ κανεῖς δίχως καλά ἔργα, ὅταν τή διαβάζῃ πάντοτε μέ κατανόησι».*

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γιά τίποτε ἄλλο δέν κατακρίνει τοὺς πιστοὺς, παρά μόνο, γιά τήν «ἀγνωσίαν τοῦ Θεοῦ» πού ἔχουν κάποιοι. Τοὺς λέει: «πρὸς ἐντροπήν σαῶς τά λέω». Πρέπει νά ντρέπεστε ἐφ' ὅσον δέν γνωρίζετε τόν Θεό.

Διότι ἐκεῖνος πού γνωρίζει τόν Θεό, τόν ἐμπιστεύεται, τόν ἀγαπᾷ, τόν ὑπακούει, τόν σέβεται, δέν μπορεῖ νά ζῆσῃ χωρίς Αὐτόν. Ὁ Θεός εἶναι ἡ ζωὴ του, ἡ χαρὰ του, ἡ παρηγοριά του, ἡ ἀσφάλειά του, ἡ μακαριότητα. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅταν θέλει κάτι ἀπό αὐτά, στήν πραγματικότητα τόν Θεό θέλει, τόν Θεό ἀναζητᾷ. Γιατί; Ἐπειδὴ εἶναι πλασμένος ἀπό τόν Θεό, καί γιά τόν Θεό.

Τό δυστύχημα εἶναι ὅτι στήν ἀναζήτησι τοῦ Θεοῦ παρεμβάλλονται πολλά ἐμπόδια καί πολλές παραπλανητικὲς ὑποδείξεις. Τά ἐμπόδια τά βάζει ὁ μισόκαλος διάβολος ἐνῶ τίς ὑποδείξεις οἱ διάφοροι «σοφοί» ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦν ἐναγωνίως νά ἀνακαλύψουν τόν Θεό. Πολλοὶ κάνοντας φιλότιμες προσπάθειες, ἀρκετοὶ ὅμως ἄλλοι ἔχοντας ἕνα πείσμα καί μία ἀρνητικότητα στήν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε σκιωδῶς στοὺς ἀνθρώπους ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια διὰ τῶν ἀγίων προφητῶν, κυρίως, ὅμως, μέ τήν ἐνανθρώπησίν του ἔγινε φανερός καθαρὰ, στό πρόσωπο τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, λοιπόν, εἶναι ὁ Θεός, τόν ὁποῖο μπορούμε νά γνωρίσουμε, νά ἀγαπήσουμε, νά ἐμπιστευθοῦμε, νά δοῦμε.

“Όμως, όταν δέν γνωρίζεις κάποιον, πῶς μπορείς νά τόν ἀγαπήσεις; Πῶς μπορείς νά τόν ἐμπιστευθεῖς; Πῶς μπορείς νά τόν ἀκολουθήσεις;

Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί μου, μάς δίδεται ἡ δυνατότητα νά γνωρίσουμε τόν πλοῦτο τῆς σοφίας καί τῆς δυνάμεως καί τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἐκεῖ θά γνωρίσουμε τή φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ, όταν τόν βλέπουμε νά σηκώνει τό βάρος ὅλων τῶν πόνων ἀπό τίς θλίψεις καί τίς στενοχώριες καί τίς ἀρρώστιες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ θά γνωρίσουμε τήν παντοδυναμία Του, όταν νικᾷ τόν θάνατο καί χαρίζει τήν αἰώνια μακαριότητα. Ἐκεῖ θά δοῦμε τήν πανσοφία Του, στή δημιουργία αὐτοῦ τοῦ τεραστίου σύμπαντος καί ἰδιαίτερα τοῦ φαινομένου τῆς ζωῆς μέ τούς καταπληκτικούς νόμους τούς φυσικούς καί βιολογικούς. Ἐκεῖ θά δοῦμε τήν ἀμεσότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἀντίληψη καί τήν ἀνταπόκριση στό κάλεσμα τῶν ἀνθρώπων.

“Όταν ἕνας ἄνθρωπος γνωρίσει τόν Θεό μέσω τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τότε ἀρχίζει νά Τόν βλέπει καί μέσα στή ζωή. Καί μπορεί νά λέει: Νά, ὁ Θεός! Ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός! Εἶναι πανταχοῦ παρών ὁ Χριστός. Εἶναι ζωντανός ὁ Θεός. Καί ὅταν ζεῖ ἔτσι ὁ πιστός, ζεῖ μία μακαριότητα, μία εὐτυχία. Ζεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

“Όταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔκανε, μετά τό μυστικό δεῖπνο, τήν τελευταία του προσευχή πρὸς τόν Θεό Πατέρα, εἶπε καί τά ἐξῆς χαρακτηριστικά: «Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια ζωή. Νά γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι ἐσένα τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί ἐμένα τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ὁποῖο ἔστειλες ἐδῶ στή γῆ». (Ἰω. ΙΖ' 3)

Εἶναι καταπληκτικό! Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ Πατρός καί τοῦ θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τή μελέτη τῶν ἁγίων Γραφῶν, εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Καί ταυτόχρονα τόσο ἀπλό!

“Όσοι μελετοῦν τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, μποροῦν νά τό βεβαιώσουν. “Όσοι θά ξεκινήσουν νά τόν μελετοῦν, θά τό διαπιστώσουν.

Μήν ἀφήνουμε τόν ἑαυτό μας στήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ζημιωνόμαστε! Ἀρκετό χρόνο χάσαμε!

Ἀγαπητοί μου, ὁ νέος χρόνος, γιά νά εἶναι πραγματικά νέος, καινούργιος, θά πρέπει νά τόν ἐκμεταλλευθοῦμε σωστά. Πῶς; Μελετώντας ἀδιαλείπτως τήν Ἁγία Γραφή καί γνωρίζοντας κατ' αὐτόν τόν τρόπο τόν ἀληθινό Θεό.

Μέ τήν διακαή ἐπιθυμία γιά ἕνα νέο ἐν Χριστῷ ἔτος.  
*ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου*